

Velkommen til Stoksbjerg

Tur med udsigt

Stoksbjerg er en lille naturperle, der byder på masser af oplevelser. Nyd en tur i skoven med spredte gamle træer, et rigt liv af fugle og dyr og et flot udsyn over mod Porsmose og Holmegårds Mose. Området er ejet af Gisselfeld Kloster. Du er velkommen til fods fra kl. 6 til solnedgang. Der er ingen afmærkede ruter, men du kan nemt selv finde stien, der fører rundt langs kanten af skoven.

Sandbakke efterladt af isen

Det meste af turen går du oppe på stejle skrånninger, der hæver sig 10 meter over det flade land langs med Susåen. Stoksbjerg er en sandbakke på 5 ha. Sandet blev skyllet ned i bunden af en sø, som lå oven på isen i slutningen af istiden. Da isen smeltede, forsvandt søen, og sandet blev efterladt som den store bakke, du nu er på vej op på. Mellem træerne først på stien til venstre kan du se dybe huller, som stammer fra gravning efter sand frem til 1950'erne.

Fra overdrev til skov

Stoksbjerg blev fredet i 1952 for at for at beskytte bakken, bl.a. mod sandgravning. Ved fredningen var Stoksbjerg et åbent overdrev med græssende husdyr, lyng og spredte egetræer og enebuske. I dag er bakken vokset til i skov og krat. Øksen og saven har sjældent været på besøg. Det giver skoven præg af naturskov med masser af liv. Du kan opleve den store artsrigdom en tidlig forårs-morgen, hvor mange forskellige slags fugle synger i skoven.

Stoksbjerg er ejet af Gisselfeld Kloster. Du er velkommen til fods på stierne. Cykling og ridning er ikke tilladt. Hunden skal holdes i snor.



På stien kommer du gennem tæt skov og lysninger med udsigt. Der er cirka 200 meter hen til det flotteste udsigtspunkt med Godstrup Engsø, Porsmose og Holmegårds Mose i det fjerne.



GISSELFELD
KLOSTER

FAXE KOMMUNE

Danmarks
Naturfredningsforening

